

Maj 2020

# BakkehusNyt

Et særnummer med medlemmernes bidrag om deres oplevelser under coronakarantænen.



*Selvom Bakkehuset har været lukket, er haven blevet passet omhyggeligt - også lavendlerne på terrassen.*

En varm tak til alle jer, der fulgte vores opfordring til at fortælle om jeres oplevelser i den usædvanlige situation, der opstod under coronakarantænen.

Tak for de mange billeder og ord, som vi er glade for at kunne bringe på de følgende sider.



FORENINGEN  
BAKKEHUSET I VEDBÆK

# Bakkehuset i Coronatiden



## Hvordan har Bakkehuset klaret sig igennem de sidste måneder?

Det fysiske hus på Strandvejen 373 har været affolket et par måneder. Den summen af glad aktivitet, som vi er vant til, har manglet. Huset, haven og terrasserne har ligget ubrugte hen. Er man kommet forbi,

har man kunnet se det triste syn af et dejligt sted lukket og låst – og tilsyneladende totalt forladt.

Men Bakkehuset lever i det skjulte, og alle venter i spænding på snart at genoptage aktiviteterne og samværet efter en alt for lang pause.

## Bag kulisserne er intet dog gået helt i stå.

Bestyrelsen holder sine møder. Ganske vist på Skype, men til gengæld hyppigere, fordi Skype-møder - udover ulemperne ved ikke at tillade nærvær - til gengæld rummer nogle praktiske fordele.

Flemming og Henning (når han ikke var udlånt til andre opgaver i kommunen) har passet driften og holdt øje med alle herlighederne. Især det gamle centralvarmefyr har drillet og krævet gentagen nødbehandling. *Pavillongruppen* og *Havegruppen*

har i denne periode været gode til at få nye idéer og faktisk været i stand til at gøre underværker med pavillonen og dens omgivelser. Bare vent og se!

Kommunens folk har min-sandten også været forbi

og sørget for den længe ønskede belægning, der tillader kørsel med rollator og kørestol over græsplænen.

I caféen har Inga-Lill og Tina være meget ihærdige med at sørge for, at den er i topform og velforberedt til at tage imod os, når der åbnes igen.

## Aktivitet, grupperne imellem

Det er også kommet os for øre, at flere andre af Bakkehusets mange grupper har været i stand til at holde kontakt med hinanden på de måder, man nu har kunnet gøre det, via telefon, mails, Facetime, og hvad det alt sammen hedder. Vi har heldigvis ikke hørt om, at nogen af vores medlemmer har haft alvorlige sygdomsforløb.

Til gengæld har flere medlemmer taget opfordringen op om at beskrive deres liv og tanker i skyggen af coronapandemien med fotos og tekst. Den lille buket af beretninger og billeder, som mange nok vil kunne genkende sig selv i, bringer vi hermed ud som et særnummer af BakkehusNyt.

## Økonomien holder

Nogle af Bakkehusets medlemmer har udtrykt bekymring for, hvordan foreningen vil klare sig igennem denne periode og overleve. Vi kan berolige med, at selv om vi mister flere måneders indtægter i caféen og på arrangementer og selvfølgelig ikke har været i stand til at udleje huset længe, så har vi til gengæld haft kontingenterne fra alle os tålmodige medlemmer, der i sidste ende er dét, der får os til at overleve. På den måde kan vi takke os selv og hinanden for, at det forhåbentligt snart lykkes at få Bakkehuset til at genopstå som en fugl Fønix. Men vi må have tålmodighed lidt endnu til myndighederne finder det forsvarligt.

## Motion flyttet udendørs (se midtersiderne)

Allerede i de sidste uger er det dog blevet muligt for nogle udendørs motionshold at starte under overholdelse af en del sikkerhedsregler. De fleste motionshold, som normalt plejer at være inde i huset, har genoptaget aktiviteten og samværet udendørs, når vejret tillader det og under hensyntagen til de gældende afstands- og hygiejnekrav. Vi bringer nogle opmuntrende billeder af de aktiviteter, der netop er blevet genoptaget.

Desværre må vi væbne os med endnu mere tålmodighed, før vi kan komme i gang indendørs og få alle med. Lige så snart caféen kan tages i brug, og alt det, der foregår i resten af huset også kan begynde igen, vil bestyrelsen selvfølgelig straks give besked om det.

Vi er helt klar over den store sult efter at kunne være sammen og gå i gang med det, der interesserer dig i de forskellige fællesskaber. Arrangementgruppen har gode ting på lager, Bakkehusmiddagene står nærmest i kø, og på værkstederne bliver det igen tid til mange nye projekter.

Godt forår til alle!

*Ole Nielsen*  
Næstformand

## BIRTHE FUGLEDE SVEISTRUP:

Et par eksempler på noget af det tiden giver mig, udover mange lange ture langs Furesøens smukke bredder.



**KAREN TAUDORF:**

## Coronamiddag med børnebørnene



I disse coronatider savner vi som bedsteforældre det ugentlige samvær med børnebørnene – deres fortællinger, alt det der optager dem, sjov og ballade og deres varme knus.

Derfor fandt vi en ny og hyggelig location for vores ugentlige middagshygge. En kold mørk dag først i april blev der dækket op i brændeskuret med god afstand. Laks i fad og is med chokolade – deres livret fik hurtigt ben at gå på, mens de råhyggede sig.

Alle var iført vintertøj og frøs ikke under middagen. Snakken gik livligt godt hjulpet af skønne karameller.

Da det blev mørkt, tændte vi bål i fyrfadet foran brændeskuret og børnene krøb i deres soveposer omkring bålet. Da de blev hentet, lød det: "Det var den bedste middag, vi har haft hos morfar og mormor"

*Foto: Karen Taudorf*

**KAREN FOLMER:**

## Tak for jeres påskehilsen og opfordring til at svare.

Hvor er vi dog heldige, at vi i den situation hele landet befinder sig i, har solen skinnet fra en klar himmel hver dag. Skovbunden lyser hvidt tidligere end nogen år, jeg kan huske - plukkede de første anemoner den 13. marts. Fryd!

Mine børn har meldt sig på banen med indkøb, selv har jeg været i planteskole for at hente jord til omplantning af krukke.

Min datter og jeg kører ud i hver sin bil, mødes et nyt sted hver gang og går så en dejlig tur i behørig afstand, og så kører vi hjem igen i hver sin bil.

Tænk allerede i marts at kunne sidde på altanen og spise morgenmad i fuld sol og se ud over Øresund.

Pas på jer selv alle I, som jeg savner

*God Påske  
Karen Folmer*

## JENS BROCH:

### Før og midt i Coronakrisen

Når jeg sidder her og tænker på, hvad jeg foretog mig før krisen, så er der himmelvid forskel.

Jeg var på Fyrskibet i Helsingør om mandagen, tirsdag til fitness, onsdag på Bakkehuset, torsdag til fitness, og resten af dagene var der plads til kunst, musik m.m.

I dag er jeg lukket inde i min lejlighed sammen med Hanne. Det eneste vi foretager os, er dagligt at få gået en god lang tur. Det er langt fra hvad det var før, og derfor kan man godt blive lidt trist indimellem. Er det noget jeg drømmer - eller hvad ?

Nå, men nu er vi gået i gang med at vaske køkken-skabe af indvendigt og rydde op i alle de gamle krydderier, det kan tiden jo også bruges til. Men det får jo

også en ende, så kan man læse bøger m.m. men det er der ikke så meget aktivitet i, men det går vel over. Jeg savner at kunne besøge vores familie på Fyn.

Jeg synes at det bliver sværere jo længere tid der går. Nu må vi til at køre hjemmefra for at finde nye steder at kunne gå ture.

Jeg savner meget at komme i kontakt med andre mennesker, få en sludder eller høre om hvordan de har det. Jeg savner allermest at kunne besøge mine børnebørn og min datter og svigersøn på Fyn

*Med venlig hilsen fra  
Jens Broch*

## MARIE LEONHARDT:

### Sommerhus og hækling i coronatiden



## LISE KAAS:

Skøn tur i skoven, hvor vi mødte denne lille ugleunge. Corona og det skønne vejr har fået os mere ud i de skønne danske skove, der omgiver os. Glæder mig til mere Bakkehus

# Indendørsholdene er tyvstar



Foto: Anne Grete Swainson



Foto: Lotte Nymand

# tet på Bakkehusets terrasser



Foto: Anne Grete Swainson



Foto: Anne Grete Swainson

## PIA LUNDGREEN:

### Vandret dejlige ture, set mælkebøtter komme og gå, overværet snegleparring og malet billeder i karantæneperioden



## PER MIKKELSEN:

### Kære Bakkehusbestyrelse

Tak for jeres hyggelige Påskehilsen. Det er rart at høre nyt fra vores dejlige Bakkehus, som jo desværre har været lukket længe. Vi er rigtig mange, der savner vores kontakt med Bakkehuset og det gode miljø i huset.

Jeg er en af de daglige brugere, idet jeg hver dag kommer på Bakkehuset og får min varme, altid veltillavede mad, samt en hyggelig sludder med de andre brugere. Bakkehuset er unikt, vi er utrolig heldige, at vi har så godt et tilbud her i kommunen. Vi er også heldige, at det ligger i så attraktivt et område, hvor vi, der selv kan bevæge os, kan gå en tur på havnen eller i skovene omkring os og på afstand kan møde andre mennesker, så ensomheden ikke bliver helt så stor.

Jeg er også medlem af den gruppe, der driver Repair-Caféen på Bakkehusets værksteder hver tirsdag, hvor vi kan hjælpe mange med at få fixet nogle af deres gamle ting, som har affektionsværdi for dem. Det er dejligt at kunne glæde andre mennesker, og derved spare på ressourcerne.

Jeg håber meget, at Bakkehuset ikke skal være lukket alt for lang tid, vi er mange, der savner vores daglige kontakt og samvær.

Og endelig en stor tak til bestyrelsen for et virkeligt godt drevet aktivitetshus for alle os pensionister.

*Mange venlige hilsner  
Per Mikkelsen*



**Skønne cykelture - Cocktailparty med afstand - Familiekomsammen med afstand - Skovtur med børnebørn med afstand - Gymnastik på Gæslingestien hver tirsdag og torsdag - Cocktailparty med afstand**



## Pensionist corona



### Du er vant til at arbejde 60 timer om ugen. Hvordan i alverden vil du bære dig ad med at være pensionist, sagde mine kolleger?

De forstod ikke, hvor fantastisk det var at få tid til rejser, børnebørn, Folkeuniversitetet, Louisiana, naturoplevelser, sport, et lille link tilbage til arbejdslivet i form af et censorjob og alt muligt andet, som pludselig lå åbent for en.

Og så kom coronakrisen: Alt lukkede ned, og ingen vidste, om vi ville vende tilbage til den dejlige tilværelse, vi havde vænnet os til. Det må være sådan, folk forestillede sig det, da de forudså, at pensionisttilværelsen ville være trist.

Dog, selv under coronarestriktionerne, åbnede der sig muligheder. Børn og børnebørn kom nede i haven og vinkede og efterlod små hyggelige pakker ved entredøren. På den måde kunne vi også følge med i det ældste barnebarns graviditet.

Vi udforskede de naturområder, vi kender og fandt nye stier, som ingen andre brugte.

I påsken snød vi og gik en lang tur i Jægersborg Hegn med en datter og svigersøn. I rygsækken

havde jeg en kølig flaske hvidvin. Vi medbragte hver vores glas og overholdt - næsten - 2 m afstandsrænsen.

Det lyder måske uderligt, men jeg vil huske coronaføret, som et af de smukkeste, jeg har oplevet. Anemonerne dækkede skovbunden i næsten to måneder, vejret var fantastisk, og indendørs fik vi ordnet en masse ting, som gennem årene var blevet udsat.

Vi har løbet mange orienteringsløb i Boserup Skov, men altid nat-orientering, hvor skoven var sort, ugerne vrede over, at vi forstyrrede dem, og det omgivende vand sølvskinnende. Pludselig kunne vi tage os tid til at se denne smukke skov ved Katinge Vig og Roskilde Fjord i dagslys. Det var bare så dejligt.

En af de mere særprægede oplevelser i coronatiden var at være virtuel censor ved mundtlig eksamen på Universitetet. Også bestyrelsesmøderne i Foreningen Bakkehuset er foregået virtuelt. Det var interessant, men jeg vil til enhver tid foretrække fysisk tilstedeværelse.

Noget som virkelig var forfærdeligt under coronakrisen, og som påvirkede os, var at den smukke by, Zagreb, hvor vi har familie og mange venner, oven i covid-19 problemerne blev ramt af flere kraftige





Den jordskælvsramte katedral i Zagreb

jordskælv. Blandt andet blev byens fødselshospital så hårdt ramt, at de nybagte mødre i det kolde vejr kun iført hospitalstøj måtte flygte ud af bygningerne med deres nyfødte.

Vi fik beretninger om nedfaldne skorstene, revnede, nedstyrtende bygninger, ødelagte gader og afbrudte strøm- og vandforsyninger, og mange af vore bjergbestigervenner måtte ud og ordne det, som ingen andre kunne komme til. På byens var-tegn, den smukke katedral i centrum, væltede det ene spir ned, og det andet blev så ødelagt, at man har måttet fjerne det.

På den baggrund syntes vi ikke, at coronakrisen her i landet var så svær at holde ud.

---

## ERLING REESBØLL

**Forsøgte at fange hornfisk fra den store mole. Fangede ikke noget, men hornfiskene var der! Er lidt i tvivl om jeg skal gentage det, da det kræver god balance at komme fra sten til sten. Hvis andre på et tidspunkt skulle få lyst til at være med, så kunne det være spændende at prøve igen.**



Foto: Kristin Østergaard



Foto: Anne Grete Swainson

- så håber vi bare, at vi snart kan komme ind i huset igen.

#### Bestyrelse

Anne Grete Swainson, *formand*  
Ole Nielsen, *næstformand*  
Poul Erik Andersen, *kasserer*  
Dorrit Lund  
Erling Reesbøll  
Inger Skat Kaplan  
Per Kruse  
Pia Kønigsfeldt  
Svend Blankholm

#### Husleder:

Flemming Hagen Gregersen

#### Redaktion

Anne Grete Swainson, Ole Nielsen,  
Kristin Østergaard og Erling Reesbøll

Næste nummer af BakkehusNyt  
forventes at udkomme ultimo juni 2020



FORENINGEN  
BAKKEHUSET I VEDBÆK

Vedbæk Strandvej 373  
2950 Vedbæk  
bakkehuset@bakkehuset2950.dk  
www.bakkehuset2950.dk  
Tlf. 4611 1580

*Det er ikke muligt at ringe til Bakkehuset,  
så længe vi er lukket ned.*